

## **Mijn enige troost**

Mijn enige troost in leven en sterven  
is dat ik met heel mijn ziel en heel mijn lijf  
niet van mijzelf, maar van Mijn getrouwe  
Zaligmaker Jezus Christus blijf.

Hij heeft met Zijn dierbaar bloed  
volkomen betaald  
voor mijn zonden en mij uit de macht  
des duivels gehaald.

Hij bewaart mij nu dat geen haar van mijn hoofd  
zonder de wil van God afglijdt  
en het is zo, dat alles dienen moet  
tot mijn heil en tot mijn zaligheid.

Hij geeft mij door de Heil'ge Geest de zekerheid  
dat Hij het eeuwige leven zal geven  
en Hij maakt mij nu ook van harte bereid  
om voortaan met Hem te zullen leven.