

Doel: Begrip voor de inhoud van de wet van Mozes kweken, zonder deze te willen herinvoeren.

Weten: De wet is goed.

Voelen: De wet is volbracht, NIET achterhaald.

Doen: Je eigen motivaties onderzoeken waarom je voor jezelf regels stelt om je aan te houden.

## Voorstudie

Toen Adam, samen met Eva, van de vrucht gegeten had, hadden zij daarmee zonde gedaan: door deze zonde kwam er een vloek op de mensheid te liggen, namelijk de zogeheten erfzonde, die leidt tot de dood, dat wil zeggen afsnijding van God in het eeuwige. Paulus leert ons in Romeinen 5:13 dat er na die tijd, tot aan de instelling van de wet van Mozes, naast de erfzonde wel zonde was, maar dat die niet aangerekend werd: *“Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was; maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is.”*

Met Mozes kwam ook de wet, die aan de Joden gegeven is, maar geldt voor de gehele wereld, zo leert ons Romeinen 3:19: *“Welnu, wij weten dat de wet al wat zij zegt, tegen hen zegt die onder de wet staan. Zo wordt ieder de mond gesnoerd en staat de hele wereld schuldig voor God.”*, omdat de zonde door de dan ingestelde wet gekend en aangerekend wordt, volgens Romeinen 5:20: *“Weliswaar is de wet er bijgekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd.”* Deze wet brengt in zichzelf ook geen gerechtigheid, wat onder andere benadrukt wordt in Galaten 3:19-25. Deze wet is gekomen via een bemiddelaar, rekening houdend met *“de hardheid van uw hart”*, zoals Jezus zegt in Mattheüs 19:8.

Deze wet nu is de wet des vlezes, de wet der werken: hiertegenover, of beter in plaats hiervan, staat Jezus Christus' offer, dat de wet des geloofs of wet des Geestes bracht en Gods Wet vervulde: wij staan niet langer onder de oppasser (Galaten 3:25). Als wij nu het offer van Jezus' dood aannemen, sterven wij met Hem: als je dood bent heeft de wet geen gezag meer (Romeinen 7:1: *“Broeders en zusters, weet u niet - ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen - dat de wet over een mens slechts zolang gezag heeft als hij leeft?”*). Omdat de dood geen macht meer heeft over Hem, *“geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven”* (Romeinen 6:9, 8).

Met die gezindheid moeten wij de werkingen des lichaams doden en leren leven volgens Gods Wet, die de Geest in ons geschreven heeft.

## Inleiding: En de wet dan?

De wet is goed, zo beweert Paulus in Romeinen 7:12: *“Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”* Toch doen wij daar niets mee: de wet, dat is oude verbond, dat is klaar, afgelopen. En dat is terecht, zoals Jeremia 31:31-34: *“<sup>31</sup> Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. <sup>32</sup> Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vadersen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen*

*ben, luidt het woord des Heren. <sup>33</sup> Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. <sup>34</sup> Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.”*

Maar... Doen we echt wel zo weinig met de wet? Houden we niet stiekem meer van de wet dan we denken? Nou, het antwoord is ja! Ook niet zo verwonderlijk, als je nagaat dat God goed is, de wet goed is en die dus niet ‘zomaar’ gegeven is omdat God het leuk vindt. Het meest duidelijke voorbeeld, het offeren, was niet omdat God het leuk vindt bloed te zien vloeien, maar een cruciaal onderdeel van leven voor Gods aangezicht: God wil zonde, fouten die mensen in Zijn ogen maken, niet volledig ongestraft laten. Nu hoeft dat niet meer omdat God in feite het ultieme offer heeft laten brengen met Jezus (zie het Hebreeën-boek). Bovendien MAG er niet meer geofferd worden, want de offerplaats, de Tempel, is niet meer. Toch houden we expliciet of impliciet, dat wil zeggen we hanteren het gebod/verbod letterlijk of handelen in de geest ervan, andere delen van de wet wel.

God doet niets zonder reden: veel van wat in de wet staat, heeft dan ook een doel. Gerben op den Dries, secretaris in seizoen 2016/2017, beschreef het in een persoonlijke conversatie over dit onderwerp als volgt: “[H]et is interessant genoeg: soms zijn dingen gewoon sowieso goed voor ons, soms zijn dingen enkel tot eer van God en soms mogen we misschien leren waarderen wat we hebben.” I incline to agree, mede omdat alles ons gegeven is ter lering.

## Studie

*Kies als avondleider drie stukken uit de wet van Mozes: een die gaat over God gehoorzamen/aanbidden/volgen, een die gaat over hygiënische voorschriften of reinheid/afzondering rond ziekte en een die gaat over voedsel. Denk met elkaar na over waarom God dit zou willen.*

*Gebruik deze inzichten om de tijd tot de volgende kring na te denken over jouw eigen “wetten”: iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes en tradities, dingen die hij/zij laat of juist doet omdat dat past in zijn/haar beeld van God en het dienen van God. Waarom doe je die dingen? Zijn ze als de wet, regels om te doen, of zijn ze echt vanuit hartsovertuiging?*

## Voorbeeld

**NEEM DIT NIET KLAKKELOOS OVER!** Naast dat dit uw eigen leerproces en bekendheid met de wet niet vergroot, is het valsspelen en dat mag niet van de wet ;-P

Deuteronomium 14:

*1 Omdat u kinderen van de HEER, uw God, bent is het u niet geoorloofd als teken van rouw uw lichaam te kerven of het haar op uw voorhoofd weg te scheren. 2 Want u*

*bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd: u heeft hij uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.*

Wat staat er? Waarom wordt dit gevraagd? Wie trekt hier profijt van? Houden wij ons hieraan, en waarom?

Deuteronomium 23:

*13 Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. 14 U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken. 15 Want de HEER, uw God, is tijdens zo'n veldtocht in uw midden, om u te beschermen en u te laten zegevieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp rein houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert.*

Wat staat er? Waarom wordt dit gevraagd? Wie trekt hier profijt van? Houden wij ons hieraan, hoe en waarom?

Een deel van Leviticus 11

De vragen zijn hetzelfde. LET OP: niet elk beest wordt in elke vertaling hetzelfde genoemd; neem de tijd hier op in te gaan. Extra tip: het boek "Moderne wetenschap in de Bijbel" (Ben Hobrink) gaat onder andere in op dit tekstdeel.