

BIJBELSTUDIE

De zondeval

(Genesis 3 vs. 1 t/m 19)

Ik denk dat iedereen wel verleidingen kent, of de strijd in zijn of haar hoofd om iets wel of niet te doen. Misschien in de vorm van zal ik wel of geen snoepje nemen tijdens het vasten of iets anders. Het is misschien wel goed om vanuit dat oogpunt eens naar Genesis te kijken en ons eens te verdiepen in wat daar nu werkelijk gebeurt. Misschien herkennen we deze strijd wel bij onszelf in ons denken. Verder heeft dit bijbelgedeelte ook veel te zeggen over relaties in het algemeen. Ik denk dat we ook daar van kunnen leren.

Vs. 1 De slang wordt het meest listige dier van alle dieren van het veld genoemd. De Satan was een Engel, een Cherubijn, op de mooiste plaats van God. Hij ontving en leerde wijsheid direct van God. Listig in de bijbel wil zeggen dat wijsheid door Satan wordt geperverteerd. Perversie betekent dat een kracht wordt omgebogen tot het tegengestelde aan Gods bedoeling. Listigheid is daarom een werktuig van Satan. Dit zinnenetje vertelt ons dan dat deze slang bezeten is door Satan. Wat mij opvalt is dat de slang de vrouw aanspreekt. Als we genesis 2:8-25 doorlezen dan valt op dat de vrouw nog niet bestond als God de mens Zijn Wil bekendmaakt (vs.16). De vrouw zal daarom het gebod: 'Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet zult gij voorzeker sterven' via de man ontvangen hebben. Als God direct tot mensen spreekt, is dit veel krachtiger dan wanneer Gods geboden via mensen worden doorgegeven. Ik denk dat dit de reden is waarom de slang de vrouw aan-

spreekt. Wat zegt de slang tegen de vrouw? God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof. Proef je hierin ook de twijfel die de slang probeert te leggen in de vrouw? Satan weet dat hij liegt en doet zich naïef voor. Satan creëert hiermee het image dat God alles verbiedt en bezoedelt daarmee het beeld van God. Satan draait hier alles om. God heeft immers het goede voor met de mens.

Vs.2 Het antwoord van de vrouw is interessant om eens goed bij stil te staan. Dit antwoord is: 'Van het geboomte in de hof mogen wij eten, vs. 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven'. In vers 2 spreekt de vrouw zoals God tot de man heeft gesproken. Maar als we vers 3 vergelijken met gen. 2:9c en 2:16-17 dan valt op dat:

- A) De boom des levens in het midden van de hof staat en de boom van kennis van goed en kwaad daarnaast stond,
- B) zij mochten wel van de boom in het midden van de hof eten, dit was immers de boom des levens en
- C) God heeft nergens gezegd dat zij de boom van kennis van goed en kwaad niet mochten aanraken.

Achtereenvolgens wordt er dus door de vrouw a) gelogen, b) iets aan Gods gebod afgedaan en c) iets aan Gods gebod toegevoegd. Hier wordt dus reeds gezondigd.

Vs. 4,5 Satan verdraait hier opnieuw de woorden van God. Het sterven van de mens is misschien in het begin niet zichtbaar, maar nadat de Geest van God het con-

tact met de mens verloren heeft begint het aftakelingsproces van de mens met uiteindelijk als resultaat de dood. Anders gezegd: ongehoorzaamheid aan God heeft tot gevolg dat Gods Geest zich terugtrekt van ons en dan zijn wij reeds gestorven alleen duurt het nog even voordat we dit zelf doorhebben.

Vs.6a En de vrouw zag... Het oog van de mens is vaak een bron van zonde. Ieder mens zondigt onder de schijn van het goede. De schijn van het goede is de ingangspoort van de zonde. Hiervoor geldt dan ook het gebod: Ken God in al uw wegen. En de volgende vraag die we ons kunnen stellen is: zijn de consequenties wel heilzaam? Uiteindelijk eet de vrouw van de vrucht, waarmee de zonde voltooid wordt.

Vs. 6b '...en zij gaf ook aan haar man, die bij haar was, en hij at.' Vaak wordt dit stukje over het hoofd gezien of niet begrepen. Laten we hier gen 2:15 eens naast leggen. Wat was het doel van de man in de hof van Eden? Om die te bewerken en te bewaren. Waarom zou de hof bewaard, of anders gezegd bewaakt, moeten worden? De enige vijand van God is Satan met zijn engelenmacht. De man had hier de taak om de hof tegen Satan te beschermen omdat God Satan niet in de hof wenste. De man heeft hier daarom zijn plicht verzaakt om de hof en ook zijn vrouw tegen Satan te beschermen en is daarmee als eerste te kort geschoten tegenover zowel God als zijn vrouw. Vervolgens heeft de man zijn vrouw niet bijgestuurd hoewel hij bij de vrouw was terwijl Satan haar verleidde en hij het betreffende gebod rechtstreeks van God zelf heeft ontvangen, waarmee hij opnieuw de plicht van de man binnen het huwelijk verzaakt, namelijk geestelijke be-

BIJBELSTUDIE

scherming. En vervolgens bevestigde hij de zonde door zelf ook te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

Vs.7 Man en vrouw merkten dat ze naakt waren. Het gevolg van zonde is een gevoel van schaamte en van schuld. Door schorten van vijgenbladeren te maken probeerden ze de zonde te bedekken. Eigenlijk te ontkennen of te vergeten.

Vs.8 En vervolgens proberen ze zich te verstoppen voor God. Ze vluchten als het ware weg van God. Tegenwoordig zie ik dit vaak bij mensen die blijven werken en rennen voor God, maar God niet in het gebed en de bijbel zoeken. Mensen die denken dat ze doen wat God van hen vraagt, maar niet aan God vragen of Hij hen wil openbaren wat Hij op dit moment voor dit tijdstip van hen vraagt. Mensen die hollen en rennen en vliegen en draven zoals Marta en vergeten aan Gods voeten te zitten zoals Maria en naar God te luisteren en zijn wil te zoeken. (Lucas 10:38-42). Mensen die toegeven aan het eerste afweermecanisme dat genoemd wordt in de bijbel, namelijk ontkenning en vlucht, en niet bereid zijn hun eigen zonde onder ogen te zien en te benoemen voor God. Mensen die voor God en zichzelf vluchten.

Vs.9 En de Here God riep de man tot Zich en zeide waar zijt gij? God accepteert dit niet. Hij roept de man tot zich en vraagt aan hem: 'waar ben je?' Of anders gezegd: 'waarom vlucht en verstop jij je voor mij?'

Vs. 10 En de man zegt: ik ben bang en naakt. Zou de man hier lichamelijk naakt bedoelen of geestelijke naaktheid? De angst voor het oordeel van God was de reden waarom hij zich verborg.

Hij ontkende daarmee eigenlijk zijn zonde

Vs. 11 Is bijzonder. God confronteert hier de man. Hij vraagt: 'wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt?' God heeft hem dit immers niet verteld. En dan de tweede vraag: 'hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?' God stelt hier de man aansprakelijk voor het niet houden van het gebod, niet de vrouw.

Vs.12 Wat de man vervolgens doet is laag en schijnt maar al te vaak voor te komen binnen het huwelijk of een relatie. In plaats van zijn eigen schuld te erkennen en tegen God en zijn vrouw te belijden, wijst hij naar God en zijn vrouw en zegt: 'de vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten'. Hij valt zijn vrouw af tegenover God, in plaats van haar in bescherming te nemen en zijn fouten te erkennen.

Vs.13 Vervolgens confronteert God de vrouw met de zin: 'wat hebt gij daar gedaan?' Het valt me op dat God haar niet confronteert met het gebod dat Hij aan de man gegeven heeft, maar haar vraagt wat ze gedaan heeft. En vervolgens doet de vrouw hetzelfde als haar man. Ze erkent niet haar schuld naar God en haar man en wijst haar man ook niet terecht, zoals een vrouw bijbels gezien zou behoren te doen, maar ze geeft de slang de schuld. Met andere woorden ze zegt: dit is niet mijn verantwoordelijkheid maar die van de duivel.

Vs.14 God straft hier de slang en Satan. Blijkbaar hebben dieren ook verantwoordelijkheid

naar God toe op het punt van bezetenheid.

Vs.15 Is de eerste profetie over Jezus en Maria. Jezus vermorzelde Satan de kop aan het kruis en Jezus moest sterven aan het kruis, de hiel. Verder is dit ook een beeld van de gemeente.

Vs.16 is de straf voor de vrouw. De vrouw zal smart kennen tijdens het baren en zal haar man begeren, en de man zal over haar heersen. Dit geldt voor de natuurlijke mens, zonder de Geest van God. Het is een straf. Het is misschien wel interessant om eens na te gaan hoe God een huwelijk dan wel bedoeld heeft tussen christenen en hoe dit huwelijk in Christus is vormgegeven. Misschien is er zelfs wel een emotioneel verschil tussen de bevalling bij een christen en een niet-christen.

Vs.17-18 En de straf van de man is de vervloeking van de aarde. Hoe geldt dit dan nu voor een man die gelooft in God? Is hier een verschil of zou hier een verschil moeten zijn met de natuurlijke mens?

Vs.19 De vrouw wordt Eva genoemd en de man Adam.

Vs.20 God voorziet ook in een oplossing voor onze zonden en doodt het eerste dier om van zijn huid kleding voor ons te maken. Adam en Eva probeerden hun naaktheid te verbergen door schorten. Wat zouden we hier van kunnen leren over God en over mensen? Vergelijk 1 Cor.13. En wat houdt dit in voor man en vrouw die bekleed zijn met de Heilige Geest?

Henk van Weeren

