

Eén van de sprekers op Focus sloot zijn verhaal af met een zestal vragen. Vragen die ons doen nadenken over ons beeld van God. Lees ze eens door en kijk of je er wat mee kan. Het voert hier te ver om de hele voorafgaande studie ook weer te geven, maar toch enkele fragmenten ervan:

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Rom. 5:8)

God nam het initiatief. Al voordat wij ook maar iets richting Hem konden doen, laat Hij al zien dat Hij van ons houdt en dat Hij ons dicht bij Zich wil hebben.

“Hem zonder angst dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid.” (Lc. 1: 74,75)

Wat een prachtig antwoord op Gods initiatief!

Dan de vragen:

1. Ken je Gods initiatief tot intimiteit persoonlijk? Ken je Hem als je Vader?
2. Herken je jezelf als ‘oprecht en toegewijd’? Ken je Jezus als Heer over je leven?
3. Weet je dat je *altijd* kunt leven in zijn nabijheid? Dat God je gerechtvaardigd heeft?
4. Ken je Gods genade echt? Of verval je in passiviteit of activiteit?
5. Vertrouw je God ook als de *blijvende initiator* van je geloofsleven? Is het nodig om die last van je schouders af te halen en God te danken voor zijn leiding?
6. Vertrouw je God voor zijn werk in de wereld? Kun je God danken voor die leiding en die last van je schouders laten halen?

Heleen van den Berg