

Tweede toespraak Cees de Jonge op het Focusweekend (16-11-2002)

Wij zijn kind van God: wij zijn geen geëvolueerde chimpansees op een klein planeetje temidden van het immense heelal, maar al voor onze geboorte is God met ons bezig en bij geboorte zegt Hij: "Kijk, daar is 'ie!"

We geloven nu, we weten dat God er is, maar als we bij Hem zijn beseffen we dat we nog niet voldoende geloofd hebben...

God is blij met je: hij heeft je geschapen en Zijn Geest gegeven. Jezus zei: "Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien." We mogen zó dicht bij God zijn, dat Hij Zijn Geest in ons legt: dat geeft Vruchten.

Wij zijn dus heel kostbare wezen: een hond kan in de Bijbel neuzen en "Blaf waf waf" zeggen, en dat is dan zo'n beetje alles. Wij kunnen bidden, zodat God zegt: "Dat is een vriend".

Wij hebben in die relatie ook een vrije wil: we kunnen ja zeggen, maar ook nee... We zijn in tijd gevangen, we leven in tijd, we gaan om met een eeuwige God, maar we weten niet wat de eeuwigheid is: doordat God iets van Zichzelf in ons gelegd heeft hebben wij een besef van die eeuwigheid.

We hebben leren kijken door de ogen van de ander en van de wereld: we categoriseren, maar dat is allemaal maar marginaal... Vrouwen maken zich druk

om hun figuur, mannen om geld (als je een Bentley hebt, heb je het gemaakt). Kijk maar naar het gras: jij bent toch veel belangrijker?

Als je de beste in de klas bent, is dat maar wat je doet/kunt: het is maar een deel van wie je bent. Wij ZIJN licht, we proberen niet wat te doen ofzo. Wij leven met zo'n groot ideaal, dat we daar alles voor over hebben.

Hebreeën 2:9b-11a zegt ons:
opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; Wij hebben dezelfde Vader!

daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, Nee, wij vaak wel om Hem broeder te noemen...

en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen; en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou ontronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst

voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Jezus heeft alles meegemaakt: hoofdpijn, de spanning van "Oe, ik kom te laat!", een mamma die niet wilde luisteren omdat Baywatch op was, een driftige pa, broers die Hem niet mosten...

Jezus zegt dat Hij beter naar de Hemel kan gaan dan hier blijven: dan denk je: "Nou, is dat wel zo?" JA! De getuigenis van Zijn Koninkrijk is nóg krachtiger door zwakke, struikelende mensen.

De zonde is in de wereld gekomen, maar door Jezus kun jij in je leefwereld heersen. Je kunt je beheersen met seks, driften: je wordt niet driftig, je bent niet angstig.

"Ik doe het bijna in mijn broek, maar toch wil ik U loven!" Het lijkt Gods Geest wel met een vrede die zelfs jouw verstand te boven gaat...

I Korintiërs 3:16-17 zegt ons:
Weet jij niet, dat jij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

En 6:9-11 zegt ons:

Of weet jij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beerven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar jij hebt u laten afwassen, maar jij zijt geheiligd, maar jij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

En 18-20:
Vliedt de hoerij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoerij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet jij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die jij van God ontvangen hebt, en dat jij niet van uzelf zijt? Want jij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Er zijn drie belangrijke leugens die ons kunnen belemmeren. We hebben geleerd, als een rivier die uitslijt, dezelfde gedachten over onszelf te koesteren; als je aan de onderkant van zo'n rivier een dam plaatst, stroomt die makkelijk over: we moeten bovenaan omgraven. We lijken kneedbaar: maar vanaf onze geboorte krijgen we dikwijls al verkeerde ideeën mee. De emoties zijn sneller dan het verstand, maar het moet gestuurd worden, ter voorkoming van verkeerde emoties.

* *Mijn identiteit wordt door mijn omgeving bepaald: FLAUWEKUL! Door God wordt mijn identiteit bepaald;*

anders ben je als een wip: aktie = reactie (bijvoorbeeld in een ruzie);

* Ik ben niet wat ik denk / voel / kan/doe/presteer / ervaar: dit is naar binnen gericht in plaats van op God;

* Mijn identiteit is niet zonde: ik doe God er verdriet mee, en doe het soms wel...

Kun je daar iets over beschrijven? Waarom hebben die en deze invloed gehad en wat vind je daarvan?

Beantwoord nu eens voor jezelf of samen met iemand de volgende vragen:

1. Hoe zie je jezelf? Met welke eigenschappen zou je jezelf willen typeren? Wat trekt je van nature aan (in positieve zin: wat doe je graag? - in negatieve zin: waar liggen je sterkste verzoeking(en)?)
2. Welke mensen en gebeurtenissen hebben, volgens jou, een grote invloed gehad op hoe jij jezelf ziet?

3. Welke mensen irriteren je het meest? Waarom is dat zo, denk je? Kun je een voorbeeld geven? Wat doe je ermee?
4. Bij welke mensen ben je graag in de buurt? Wat vind je zo aantrekkelijk bij hen? (niet fysiek, haha) Op welke persoon zou je graag willen lijken? Waarom?
5. Wat kun je van jezelf niet uitstaan? Waarom? Wat doe je ermee?
6. Hoe goed moet iemand zichzelf kennen, om anderen te kunnen helpen? Of is dat niet zo belangrijk? Zo nee, wat vind je dan belangrijk in het omgaan met jezelf en anderen? -

7. Hoe denk je dat God over je denkt? Hoe ziet Hij jou op dit moment, denk je? Waarom denk je dat of ervaar je dat zo?

8. Weet je van iemand die iets tegen je heeft? Wat zou je kunnen doen om dat goed te maken? Denk je dat het iets te maken heeft met hoe je over jezelf en anderen denkt?

9. Wat denk je dat God graag zou willen zien bij je, in je denken over jezelf en anderen? Waarom denk je dat? Wat doe je ermee?

