

Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Lukas 22

Het laatste avondmaal, vers 7-38

Jezus en zijn discipelen gaan het paasmaal vieren. Jezus heeft dit vurig begeerd (vers 15). Waarschijnlijk heeft Jezus dit zo vurig begeerd omdat het geen gewoon pascha zou worden, maar omdat er hele bijzondere en belangrijke dingen staan te gebeuren. Als Jezus het zo belangrijk vindt, is het natuurlijk ook voor ons zo belangrijk. Er gaat gebeuren wat in Jeremia 31:31-34 al is voorspeld. Er gaat een nieuw verbond gesloten worden (vers 20).

In vers 16 zegt Jezus dat Hij het pascha niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk van God. De NIV vertaling vertaalt vervuld met 'made complete'. Het pascha is dus nog niet compleet. Het is nog niet af, niet vervuld. Dat gaat nu dus snel gebeuren. In een latere studie over Exodus komen we tegen dat het pascha is ingesteld ter nagedachtenis aan de uittocht uit Egypte, aan de bevrijding van de slavernij. Dan zien we ook dat de uittocht en de woestijnreis en alles daaromheen symbool staat voor wat er later gebeuren gaat als iemand christen wordt en met God leert leven. Dat waarvoor het pascha symbool stond gaat nu uitgevoerd worden.

Ter nagedachtenis aan Jezus en wat hij gedaan heeft, wordt het avondmaal ingesteld. Het brood wordt gegeten ter nagedachtenis aan het feit dat hij zijn lichaam heeft gegeven. De beker is het nieuwe verbond in Jezus' bloed. Het is een nieuw verbond, dus er moet ook een oud verbond zijn. Het oude verbond is het verbond dat is gesloten in Exodus 24. Dit verbond is dus niet meer geldig, er is een nieuw verbond voor in de plaats gekomen.

Daarna zegt Jezus nog even dat Judas er slecht aan toe is. Het lijden en de dood van Jezus moeten gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat degene die het op z'n geweten heeft, een groot probleem heeft.

In vers 31 vertelt Jezus dat Satan heeft geprobeerd om de discipelen te ziften. Maar Jezus heeft gebeden dat hun geloof niet zou bezwijken. Bijna was het dus fout gegaan, bijna waren ze door Satan verleid, maar het gebed van Jezus heeft geholpen. Blijkbaar helpt het dus om voor anderen te bidden dat ze niet in verleiding komen, dat hun geloof niet zal bezwijken.

Getsemane en de verloochening, vers 39-62

Jezus zegt twee keer dat de discipelen moeten bidden niet in verzoeking te komen (vers 40 en 46). Blijkbaar is dat belangrijk. Er gaat verzoeking komen. Jezus wordt ook verzocht om het hele gebeuren van marteling en kruisiging maar niet te doen. Hij wil het echt niet. Maar toch doet hij de wil van de Vader. Hij stond doodsangsten uit. Hij wist wat er gebeuren ging. De vader zou hem gaan verlaten. Daarom werd Hij doodsbang. Ondertussen slapen de discipelen. Ze zien nog niet de ernst van de situatie, ze zien het belang om te bidden nog niet.

Jezus wordt gevangen genomen en meegenomen. Petrus volgt op een afstandje. Men vraagt of Petrus niet ook bij de Jezus hoort. Petrus komt in verzoeking en hij zegt Jezus niet te kennen. Tot drie keer toe verloochent hij Jezus. Na afloop van het avondmaal had Jezus al voorspeld dat Petrus hem zou verloochenen. Petrus was het daar toen helemaal niet mee eens. In Marcus en Matteüs staat dat Petrus zegt dat hij Jezus nooit zou verloochenen, al moest hij met Jezus sterven. Toch gebeurde het tot drie keer toe. Vervolgens kraaide een haan en Jezus keek Petrus aan. Hij herinnerde dat Jezus dit voorspeld had. Petrus ging naar buiten en weende bitter.

Tot nu toe had Jezus steeds voor ze gebeden. Satan heeft pogingen gewaagd om de discipelen te verleiden, maar dankzij het gebed van Jezus is dit niet gelukt. Nu heeft Jezus twee keer vlak achter elkaar gezegd dat de discipelen niet moesten slapen maar moesten bidden om niet in verzoeking te komen. Nu kwam het dus niet meer op het gebed van Jezus maar op hun eigen gebed aan. Maar ze bidden niet. En vervolgens zie je dat Petrus Jezus tot drie maal toe verloochent. Een paar uur eerder had Petrus nog met de grootste zekerheid beweerd dat dat nooit zou gebeuren. Wat is dat gebed toch belangrijk. Zodra er niet meer voor ze gebeden wordt dat ze niet in verzoeking komen, komen ze in verzoeking en de verloochening is het gevolg.

Als het Petrus overkomt, kan het ons ook overkomen. Je kan wel denken dat je niet in verzoeking komt, het gebeurt toch als je niet bidt. Het is dus ook voor ons heel belangrijk om te bidden dat we niet in verzoeking komen. We mogen bidden tot Jezus. Jezus stond daar in Getsemane ultieme angsten uit, maar Jezus weerstond de verzoeking. Hij liet de wil van de vader gebeuren. Jezus kent de verzoeking, maar hij heeft niet toegegeven. Hij kan ons helpen bij verzoeking.