

Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Numeri 11, 13 en 14

Hoofdstuk 11

Zowel Mozes als het volk hebben een probleem. Het volk heeft zin in vlees. Het volk is aan het zeuren en aan het zeiken. Vroeger, in Egypte was alles toch beter toen ze vlees en vis en groente te eten hadden. Eigenlijk maken ze het verwijt dat ze uit Egypte gehaald zijn. Het volk klaagt uit gulzigheid en begeren. God werd boos en Mozes werd ook boos.

Mozes kan het gewoon niet langer aan. Hij kan niet langer de last van het hele volk dragen. Nu klagen ze ook nog over vlees en waar zou hij dat vandaan moeten halen. Mozes is overspannen, heeft een burn-out. Mozes vraagt God waarom hij toch de last van het hele volk moet tillen. Hij is er toch niet verantwoordelijk voor? Als het zo door moet gaan dan sterft hij liever. Maar Mozes zeikt niet zoals het volk dat doet. Hij is volledig ten einde raad en hij brengt zijn klacht bij God.

God komt met een oplossing voor beide problemen. Mozes moet 70 mannen aanstellen als oudsten. God zal een deel van de Geest die op Mozes ligt nemen en aan die 70 geven. Zo hoeft Mozes de last van het volk niet alleen te dragen.

Omdat het volk heeft gejammerd, krijgen ze vlees te eten tot het hun neus uitkomt. Mozes twijfelt nog waar het vandaan moet komen. God: "Zou de hand des Heren te kort zijn?" Toen kwamen de kwakkels. Ze lagen tot 1 dagreis ver in de omtrek (20 km), 90 cm hoog. Iedereen verzamelt minimaal 10 homer. Een homer is 220 liter. De Groot Nieuws vertaling heeft het zelfs over 3000 kg de man. God straft ze om hun gulzigheid, omdat ze zich door hun lust lieten leiden.

Zowel het volk als Mozes misten een stukje vertrouwen. Maar God is te vertrouwen. Mozes en het volk gaan verschillend met hun probleem om. Het volk klaagt en zeurt ondeling en tegen Mozes, Mozes vraagt God om een oplossing. God lost allebei de problemen op, maar aan het zeurende volk geeft hij vlees tot ze ervan walgen. Mozes, die op een fatsoenlijker manier het probleem bij God aangekaart heeft, krijgt een mooie oplossing.

Wat doen wij als iets tegenzit? Gaan we kankeren tegen de leiding of onderling of brengen we het netjes bij God? Vertrouwen we dat God ons helpen wil? 1 Petrus 2 zegt dat wij die geloven Gods volk zijn. God helpt zijn volk. Dus God helpt ons

Hoofdstuk 13 en 14

Mozes stuurt van elke stam een persoon om het land te verspieden. De 12 mensen verspiede het land en nemen vruchten mee als ze weer terug gaan. Als ze weer bij hun volk zijn vertellen ze het verhaal dat het inderdaad een land van melk en honing is, maar het is ook heel erg sterk. Ze zullen het niet kunnen innemen. Ze verspreiden het gerucht dat er reuzen wonen en dat het een land is dat zijn inwoners verslindt.

Het volk was liever in Egypte gebleven of in de woestijn gestorven. Ze willen een andere leider aanstellen en naar Egypte teruggaan. Dan staan Jozua en Kaleb op. Ze zeggen dat God het land in hun bezit zal geven. Het volk denkt er toch anders over en wil Jozua en Kaleb stenigen. Dan grijpt God in. De heerlijkheid van God verschijnt.

God is het ook zat dat het volk niet vertrouwt. Hij wil het uitroeien. Mozes neemt het voor het volk op, hij vraagt vergeving. God geeft vergeving. Maar als straf zal het volk niet in het land komen. Jozua en Kaleb mogen dat wel.

Een paar mensen proberen dan toch het land te veroveren, maar ze worden teruggedreven.

Het volk vertrouwt er niet op dat God het land in hun handen zal geven. Ze klagen en mopperen. Ze worden gestraft. Jozua en Kaleb vertrouwden wel. Zij mogen in het beloofde land komen. God voorkomt ook dat ze gestenigd worden. God zorgt voor zijn mensen.

Het volk zeikt. God verstoot het volk niet. Er is vergeving, hoewel er wel gestraft wordt.

God wil enorm veel geven:

- Hij komt beloftes na (het land Kanaän)
- Hij zorgt voor je als je in nood zit (Mozes die de last van het volk niet meer aankan)
- Hij voorziet in dingen die je graag wil (vlees)
- Hij voorkomt dat Jozua en Kaleb gestenigd worden

Wat wij moeten doen, is geloven, vertrouwen. Voor God is niets onmogelijk. We kunnen niet alles krijgen wat we willen, maar we moeten wel vertrouwen hebben dat God het kan. Als Hij iets belooft, komt Hij het zeker na. Als je niet vertrouwt, blijf je rondwalen in de woestijn. Je komt niet verder. Ga ook naar God, niet naar mensen. God zorgt voor je, niet de mensen. Ja, God kan door mensen heen voor je zorgen, maar in principe is het God. Vertrouwen is noodzakelijk. Vanuit dat vertrouwen leven ze, het is een basis voor hun bestaan. Ze leggen dus alles aan Hem voor

Ook voor ons eigen leven kunnen we hier heel veel van leren. Je probeert altijd Gods wil te doen. Je mag weten dat God je dan helpen zal. Maar vertrouw je daar ook op? Het volk moest in de woestijn blijven omdat ze God niet vertrouwden. Vertrouwen wij dat God ons helpen zal? Als wij met moeilijkheden zitten, wat doen we dan? Gaan we zeuren of brengen we het probleem bij God? Als je God volgt dan zorgt Hij ook voor je, je hoeft je dan geen zorgen te maken. Je mag alles aan hem vragen. Hij wil je overal in helpen. Dit wil overigens niet zeggen dat je nooit moeilijkheden zult hebben als Christen. Mozes had het zwaar, het was niet makkelijk en niet altijd een pretje. Maar God hielp hem wel. Toen hij tegen God zei dat het hem allemaal te veel werd, gaf God een geweldige oplossing.