

In de serie 'Wolk van getuigen'

- 1 Jacobus Praktische levenswandel
- 2 David Muziek
- 3 Paulus Integratie
- 4 Jezus Houding
- 5 Henoeh Wandelen met God

Jezus Christus wordt ook wel genoemd de "Zoon van David" (o.a. Mt. 1) en de "Wortel Davids" (o.a. Op. 5). In Openbaringen 22:16 zegt Jezus zelf: *"Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster."* Wie is deze David eigenlijk? En wat kunnen wij van hem leren als het gaat om getuigen in je dagelijkse leven?

Als we aan David denken, zien we als snel het romantische beeld van een herdertje op het veld die harp zit te spelen onder een boom, terwijl zijn schapen om hem heen dartelen. Zijn leven was echter een stukje ingewikkelder, en vooral zwaarder. Prof. B. Smalhout zegt over deze "Godvrezende struikrover" zelfs het volgende: *"De geschiedenis van David bestaat uit de meest verbijsterende reeks van gebeurtenissen, die vaak zo bizar en excentriek zijn dat het nauwelijks is te geloven dat een mens dat allemaal in zijn leven kon meemaken. Een uitzonderlijke combinatie van geweld, bloed, agressie, intriges, schandalen, moorden, verraad, seksuele misstappen en incest springt direct in het oog."*

Daar gaan de lieve zondagsschoolverhalen... En inderdaad, als je de bijbel erop naslaat blijkt het

niet zo'n lieverdje te zijn, althans niet altijd. Naast het bekende Bathseba-schandaal en de moord op haar man, voert David als koning over Israël een aantal oorlogen, die als onvoorstelbaar wreed bekend staan (zie o.a. 2 S. 8:1-4). Duizenden mensen en dieren worden hierbij afgeslacht.

Uiteindelijk wordt onze herder vervloekt door de profeet Nathan, met als gevolg dat Davids gezin geen rust meer kent. Om maar een voorbeeld te noemen: zijn zoon Amnon verkracht diens halfzusje en zijn andere zoon Absalom (met de grote haarbos) pleegt een staatsgreep.

Lekker gezinnetje... Lekker voorbeeld voor ons... Maar toch spreekt de Bijbel over David als de *"knecht van de HEERE"* (Js. 37:35) en als iemand die door God Zelf uitgekozen is als koning (1 S. 16:1). Hij is dus toch een voorbeeld voor ons.

Wat David onder andere zo (positief) bijzonder maakte, is dat hij altijd met God bleef praten. Soms vragend, soms scheldend en tierend, soms smekend om vergeving, soms dankend en aanbidde. Ongeveer alle basale gevoelens die een mens kan hebben zijn terug te vinden in zijn liederen. Hij deelde het allemaal met zijn Hemelse Vader. Daar kunnen wij wel een voorbeeld aan nemen denk ik. Een getuigend leven begint namelijk bij een levende relatie met God. Hoe hou je een relatie levend? Door te communiceren. Hoe vaak neem jij nou



eigenlijk de tijd om eens rustig te praten met God, om hem te vertellen wat je bezig houdt, waar je blij om bent en waar je je voor schaamt? Ik doe dat te weinig in ieder geval. Wat ik wel merk, is hoe meer ik *met* God praat, hoe meer ik *over* God praat. Waar het hart vol van is stroomt de mond van over, zullen we maar zeggen. Als je je constant bewust bent van Gods bestaan en aanwezigheid bij jou gaan je vrienden dat geheid aan je merken.

Daarnaast had David geleerd om te blijven vertrouwen op God. Als hij zonder enige wapenrusting behalve een paar steentjes op Goliath afstapt is hij niet eens bang. Hij zegt rustig: "*De strijd is van de HERE en Hij geeft u in onze macht*" (1 S. 17:47), net zoals hij gedaan had toen hij als herder oog in oog stond met wilde dieren. Precies zo zou hij later ook op God vertrouwen tijdens veldslagen en oorlogen.

Blijven vertrouwen op je Vader, terwijl

iedereen om je heen je voor gek verklaart. Dat is nogal wat. Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Heb ik dat ooit wel eens gedaan? Eén ding is zeker, het zal indruk maken op je omgeving.

Tot slot noem ik Davids echtheid. Hij meende niet een beetje half-half wat hij zong. Nee, het kwam recht uit zijn hart en hij riep het uit tot God. Elke keer als hij in de fout ging beleet hij oprecht zijn fouten en beriep hij zich op Gods goedheid en genade, om Hem vervolgens weer uit de grond van zijn hart te bedanken.

Hoe echt ben jij als je over Jezus vertelt aan je vrienden of als je met je kring aan het zingen bent? Komt het recht uit je hart als je Jezus bedankt voor zijn lijden en sterven voor jou? Pas dan kan je (opr)echt een getuige zijn.

Geschreven door de RSK-eco (nu heten ze Servant)