

In de serie 'Wolk van getuigen'

- 1 Jacobus Praktische levenswandel
- 2 David Muziek
- 3 Paulus Integratie
- 4 Jezus Houding
- 5 Henoch Wandelen met God

From: ik@rskenschede.nl

To: apostel.paulus@rome.org

Subject: winnen voor God?

Beste Paulus,

Ik weet niet waar je je op dit moment bevindt (ik mag wel 'je' zeggen, niet?), maar ik zou graag even met je babbelen. Misschien kun je een keer reageren op mijn mail. Het zit namelijk zo: je schreef in een van je brieven: "omdat wij zo'n diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen" (2 Kor. 5:11). Nou, daar kom ik dus domweg niet uit.

Nu weet ik niet wat voor typetje je bent, maar je moet wel een geestelijke krachtpatser zijn! Iemand die niet zégt te geloven, maar het geloof echt beleeft. Iemand die niet alleen gelooft in zijn belijdenis zoals volgens mij veel kerken, maar iemand die zijn geloof belijdt (snap je 'm?). Maar dan niet met schreeuwerige woorden, veel kabaal en schrijnend weinig daden, zoals dat bij mij vaak gaat. Want christelijke dingen zeggen is makkelijk, doen is een ander verhaal.

Jij zei het gewoon, recht voor z'n raap, tegen iedereen. Je hebt behoorlijk wat mensen voor hun hoofd gestoten, weet je dat? En toch was je ook weer die zwakkeling. Vergeeft me het woord. Ik las een keer dat je met angst en beven naar een gemeente was gegaan. Met knikkende knietjes dus. Mooi, want dat heb ik ook als het om evangelisatie gaat. Maar jij hebt dus gewoon de gave van evangelisatie. En ik niet, helaas.

Groeten,

Ron Sloep Knulst



From: apostel.paulus@rome.org
To: ik@rskenschede.nl
Subject: RE: winnen voor God?

Beste Ron,

Vrede voor jou! Dank voor je eerlijke mailtje, ik heb 'm met interesse gelezen. Vooral die laatste zin: "maar jij hebt gewoon de gave van evangelisatie. En ik niet, helaas." Nee, zo makkelijk kom je er niet vanaf!

Je vroeg waarom ik andere mensen over Gods liefde vertel. De reden is eenvoudig: ik ben helemaal ondersteboven van het goede nieuws, nog steeds. Ik ben zo gelukkig dat ik gered ben, ik wil iedereen erover vertellen. Want voor ieder mens ligt datzelfde geluk klaar. God is op zoek naar verloren mensen die Hem zo hard nodig hebben. Hoe zou ik dan kunnen leven alsof mijn neus bloedt?

Helaas is dat hemelse geluk voor veel christenen gewoon geworden. Omdat je ermee bent opgegroeid en het elke zondag hoort. Dan weet je het op een gegeven moment wel. Zeker als je hoort dat je dankbaar moet zijn, of dat je toch niks kan. Lekker makkelijk is dat, hoef je ook niets te doen, je kunt het toch niet.

Maar zo ligt het niet! Begrijp je wel hoezeer God op zoek is naar mensen die Hem niet kennen? Begrijp je hoe bevoorrecht je bent dat Jezus is gestorven is voor jou? En snap je dat God zijn genade volop wil geven aan iedereen die gelooft in Jezus? Bid God anders om verdieping in je geloofsleven. Hij zal het graag doen!

Houd vol het goede te doen.

Ik wens je Gods vrede en wijsheid toe,

Paulus

Geschreven door de RSK-eco (nu heten ze Servant)

